



# Gambias Venner

Medlemsnyt nr. 57, Juni 2023

## Indholdsfortegnelse

Nye tiltag I foreningen .....	4
Annonce   Sukuta Sundhedsklinik .....	6
Udpluk fra vores arbejdsdage .....	7
Sponsorrejse 2023 .....	10
Min første rejse til Gambia .....	12
Referat fra generalforsamlingen .....	16
På tur med filmholdet .....	22
Bestyrelsens sammensætning .....	27
Bliv sponsor for et barn .....	28



Forsidefoto: Ung tvilling mor fra  
Ahadulie I Wassadou.

## Betaling via netbank

Betaling af medlemskab, sponserskab, gaver og anden støtte til foreningen kan ske til nedenstående konto.

Huske at skrive hvad det drejer sig om, både ved netbank og MobilePay.

Danske Bank  
Reg. Nr. 0910  
Konto Nr. 6284000

MobilePay: 99 75 43


## Følg os

Følg med i hvad der sker I foreningen på:

[www.gambias-venner.dk](http://www.gambias-venner.dk)

Find os også på:

 [facebook.com/GambiasVenner](https://facebook.com/GambiasVenner)

 [@Gambias\\_Venner](https://instagram.com/@Gambias_Venner)

**OBS:** De enkelte artikler I medlemsnyt behøver ikke nødvendigvis at være sammenfaldende med bestyrelsens holdning.





Vi kan ikke hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen.

Tak til alle jer, der støtter vores arbejde i Gambia.

Uden jer er vi ingenting.

Inga Bendorff, formand.

## Forebyg malaria ved børnene i Gambia.

Donér et lille beløb til køb af myggenet, som i dag koster 108 kr. pr stk.

Pengene går ubeskåret til myggenet.



**MobilePay: 99 75 43**



## Nye tiltag i foreningen

Af Inga Bendorff.

Vi havde planlagt at starte et grønt projekt med at plante træer for at være med til at nedbringe CO2. Vi startede med at plante træer i landsbyen Sintet, omkring skolen. Der blev plantet malina og mango træer. Mangotræerne giver dejlige frugter til skolens børn, og overskuddet af frugter bliver solgt på markedet.

På IT-centeret bag ved skolen, hvor der er tilsluttet vand, er der et stor



INDKØB AF TRÆER TIL UDPLANTNING.



PERNILLE PLANTER DEN FØRSTE BANANPLANTE, DEN BLEV OPKALDT EFTER HENDE.

Som et forsøg har foreningen givet 5 microlån til nogle udvalgte lokale i Gambia.

Det første microlån blev givet til en enlig mor. Yassin. Hun sælger frugt på stranden i turistsæsonen, men det er ikke hver dag hun

stykke jord, hvor vi plantede bananplanter, som kræver meget vand og giver bananer allerede efter 7 mdr. Her bliver overskuddet af bananer også solgt på markedet.





sælger noget. Hun ernærer sig fra dag til dag. Nogle dage går hun hjem uden penge. Før Coronaen havde hun penge nok til at købe en sæk ris, men i dag køber hun en kop ris ad gangen.

Når sæsonen er slut i maj

måned har hun ingen indtægt indtil november, hvor sæsonen starter igen. Vi valgte derfor at give hende et microlån på 5.000 Dalasi = ca. 700 kr.- Som tilbage betales over 2 år. For lånet ville hun åbne en lille butik der hvor hun bor. Hun vil sælge sukker mel, the, bleer, olie og andre små ting, som lokale folk har brug for uden for turistsæsonen. Hun kan på den måde få en lille indtægt og en chance til overlevelse trods fattigdommen.



I landsbyen Wassadou tilbød vi 3 kvinder et microlån. Kvinderne holdt et kort møde og blev enige om at de gerne ville have et samlet lån på 15.000 Dalasi til et fælles haveprojekt med grønsager. Det godkendte vi.



Det sidste microlån på 5.000 Dalasi fik vores chauffør Sarjo, der er vores store uvurderlige hjælp i Gambia. Han ville købe et får, der var drægtigt og avle på det. Når det får et kid, kan det sælges til en rigtig god pris. Også en mulighed for en god forretning.

Vi er spændt på at vende tilbage og følge op hvordan det er gået.



# God stil til kvinder i alle aldre

— Markedets stærkeste brands —

Find os på  

# ROSENGREEN



Vi har mange  
faste kunder,  
vi ikke har  
mødt endnu!

**Parkering lige foran døren**

Strandby Kirkevej 94 • 6705 Esbjerg Ø  
Tlf. 75 12 60 33 • [www.rosen-green.dk](http://www.rosen-green.dk)

**ÅBNINGSTIDER:**

Mandag-fredag kl. 10-17.30 • Lørdag kl. 10-13

## Sukuta Sundhedsklinik

Af Inga Bendorff.

Vi var et smut forbi Sukutu sundhedsklinik. Alt så mere nedslidt ud end sidste år. Der var 2 nybagte mødre på fødeafdelingen. Jordemoderen Aja, fortalte at i sidste uge var der efterladt 2 nyfødte babyer. Mødrene orkede ikke flere munde at mætte. Dette er meget trist. Efterladte børn bliver afleveret til en SOS-børneby i Serrekunda.

Der var ikke mange indlagte den dag vi var der. Men til deres "akut modtagelse"

var der en kø udenfor. Indenfor var en ung mand. Der havde skåret sig i skulderen, ved at få syet flængen under meget usterile forhold.



# Udpluk fra vores arbejdsdage

Af Inga Bendorff.

Vi var til møde i Banjul ved ministeren for agriculture, Demba Sabally angående sagen om vores depot. Han kontaktede de forskellige ansvarlige for bl.a. Land, der opbevarer dokumenter. Ministeren mente, at med de papirer vi medbragte, kunne vi få en dommerkendelse på Professor Sidibeh. Han ringede rundt til forskellige ansvarlige, også til professoren, som ikke svarede på opkaldet. Pga. travlhed venter vi stadig på en afgørelse fra ministeren. Vi har netop rykket.



Vi var på markedet i Banjul for at købe myggenet, men de kunne KUN presses ned i 108 kr. stykket, med god hjælp fra de lokale. Det er vildt at myggenet er steget med mere end 100%.

Prisen på ris var også steget voldsomt



Vi havde nogle donerede penge til ris, som vi gav til de kvinder, der havde mest brug for hjælp.

En af dagene, meget tidlig morgen startede vi på vores 2 dages tur. Vi satte kursen mod Bwiam hospital, som vi gerne vil støtte for fremtiden. Det er det eneste hospital i en radius på 100 km. Vi medbragte 3 kasser med udstyr fra Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Hospitalet har plads til 250 senge, men ejer kun 150 senge og det er selvfølgelig et stort problem.



Chefen Kibba gav os en rundvisning på hospitalet, der var bygget af flere fritstående enheder. Han fortalte, hvordan han ønskede at lave af forbedringer.



Vi kunne ved selvsyn se skaderne, der hvor vandet fra det utætte tag havde trængt igennem og ødelagt mange af stuerne. Især operations stuerne så ganske forfærdelige ud.

Han havde allerede lavet tegninger til forbedringer og var i gang med den første bygning.



Turen fortsatte til Wassadou, hvor vi blev modtaget med sang af alle skolens elever. Kvinderne dansede og sang for os, det var virkelig rørende. G.V havde selskab af 2 lokale eksperter i ledelse og drift og sammen gik vi til Skoleinspektørens kontor hvor også lærer komiteen var med. Der var en hurtig præsentation af os og vi fortalte dem om de meget høje krav, der er for at søge en container og udstyr til landsbyen.

Bagefter mødtes vi med byens komite. Vi fortalte den dejlige nyhed om at vi havde fået doneret

penge, så vi havde købt en fin brugt traktor til byen. Den ville ankomme den 8 maj og vi gjorde opmærksom de forpligtelser der fulgte med. Det



er de samme som i Sintet, da de modtog en traktor. Der ser vi rigtige gode forbedringer for landsbyen, som skyldes indtjening ved hjælp af traktoren.

Vi havde penge med fra danske sponsorer til ris til nogle af sponsorbørnene.

Vi medbragte 38 myggenet. Som vores unge frivillig Tilde delte ud til målgruppen.





Et projekt der virkelig rykker ved statistikken om nedgang i malaria tilfælde.

Derefter holdt vi møde med kvinderne om microLån.

Så skulle der betales sponsorbørn og deles balloner og slikkepinde ud, som vores frivillige Tilde havde med. Børnene blev lidt vilde af glæde da de så slikkepindene. De næsten overfaldt Tilde.

Vi medbragte også duplo klodser til børnehaven.

Temperaturen var efterhånden ret høj og vi måtte videre til Farrafenni for at overnatte. Da vi nåede frem, var der 41 grader, men vi fandt heldigvis et lille Hotel med EC, så alt var godt.

Næste morgen kl.6 startede turen til Sami Madina hvor vi har 2 sponsorbørn.



På vej derud passerede vi sten cirklerne i Wassu i en meget smuk solopgang. Da vi nåede Sami Medina, var der en flink rektor der modtog os. Børnene ventede tålmodigt mens deres årskarakterer blev fundet frem, så vi kunne få betalt dem.



Vi forærede dem nogle engangshandsker til deres sundhedsklinik, og modtog nogle sandmalerier som gave.

Hjemturen gik forbi George Town og med færge til sydsiden af Gambia floden. En køretur på i alt 4,5 time.



# Sponsorrejse 2023

Af Jette Sørensen

Det blev igen et dejligt møde med alle foreningens sponsorbørn på min tur til Gambia i februar. Med til at hjælpe mig havde jeg Inga Bendorff og Tilde, ung frivillig i foreningen. Desuden fik vi også hjælp af vores chauffør, Sarjo.

Vi tog først til skolen i Sintet hvor de fleste sponsorbørn er. Her blev vi budt hjertelig velkommen af rektor mr. Joof. Et dejligt gensyn med ham. Inden betalingen blev vi vist rundt i køkkenhaven og to steder med bananplanter på skolen.



Under det store mangotræ i skolegården var der sat borde og stole op til os. Mr. Joof og It- læreren hjalp også. Som sagt har vi mange børn her, men betalingen gik meget godt. Næsten alle børnene havde papir, karakterer eller tegninger klar. Når børnene var betalt gik de hen til en lærer, som tog imod skolepengene. Efter endt betaling blev der bedt for os.

De næste dage fik vi betalt nogle af spon-

sorbørnene omkring depotet, inden turen gik til Wassadou, hvor vi har 20 børn.

Her blev vi budt velkommen af syngende og dansende børn. Hvilken herlig oplevelse for os.



En meget ung pige fremsagde et digt om en mors kærlighed, det var meget rørende. Herefter blev vi budt velkommen af rektor, inden betalingen kunne starte. Igen var der borde og stole sat op i skyggen af et mangotræ. Her gik betalingen også godt, dog måtte vi indimellem bede de mange børn meget tæt på os om at trække sig tilbage. Det gjorde de, men et minut efter var de igen tæt på os. Der var omkring 37 grader, så det gjorde det ikke

meget bedre med alle børnene tæt på os.



Vi fik også betalt de resterende børn omkring depotet i den følgende uge. Alle børnene så ud til at have det godt og som altid var de glade og smilende, når vi mødte dem. Det er altid en stor glæde for mig, at gense alle de skønne

børn, som foreningen har.

To af de ældste børn kunne vi ikke betale, den ene var flyttet til et ukendt sted og den anden var stoppet med at gå i skole.

Disse sponsorer har begge fået nye børn. Mange tak.

## Blev medlem af foreningen

Enkeltpersoner | 100 kr om året

Firmaer | 300 kr om året

Henvendelse venligst ved:

Inga Bendorff

E-mail: [inganb@gmail.com](mailto:inganb@gmail.com)

Tlf: 22 39 25 31





# Min første rejse til Gambia

Af Tilde Emilie Bruun.



I februar måned var jeg så heldig at komme med Gambias Venner til Afrika som ny ung frivillig i foreningen. Det var en kæmpe oplevelse at være med til at se og udføre deres arbejde i Gambia og opleve hverdagen i det fattige land.

Som frivillig var jeg med til at betale alle foreningens sponsorbørn, og dele ting ud til børnene.

Jeg var også med til at dele myggenet og ris ud, til de mest udsatte.

Jeg var med til at plante træer udenfor Sintet skole i forbindelse med foreningens samarbejde om en grønere fremtid. Desuden var jeg med til at optage foreningens nyeste dokumentarfilm "Gambia i krise". Det var en



helt vild tur, med en helt masse nye og spændende oplevelser, hvor jeg har lært at være taknemmelig for alt det vi har herhjemme i Danmark. Jeg blev meget forbavset over hvor lidt menneskerne i Gambia har til sig selv og deres dyr for at overleve. Alligevel gør de deres bedste for at klare sig igennem dagen og være glade.

Jeg mødte blandt andet hestehandleren Saidou Bah, som har 4 heste. Han



boede i et telt på en mark bag vores hotel sammen med sine venner, sine egne heste og deres heste.

Saidou heste kommer altid i første række, og han knokler hver dag for at tjene penge til

hestefoder.

Han tjener penge ved at sælge rideture på stranden til turisterne, og når der ingen turister er, er det svært at skaffe foder til hestene.

Jeg har selv hest herhjemme og derfor var jeg tit nede i hans "stald" når foreningens arbejde var slut. Stalden består af nogle kæppe og en presenning.

Jeg hjalp ham med at vaske hestene og vi var på flere rideture sammen. Jeg havde taget lidt udstyr med, som jeg gav til ham og hans heste venner, hvilket de blev meget glade for.

Saidou Bah blev så glad for min hjælp, at han endte med at opkalde et lille føl efter mig. Jeg synes at det er en stor ære at få opkaldt et føl i Gambia efter mig.



En af de vildeste oplevelser i Gambia var da vi var ude på skolerne for at betale foreningens sponsorbørn. Alle børn var så glade for at se os og vi fik den varmeste velkomst i både Sintet og Wassadou.

Jeg havde slikkepinde og balloner med til alle børnene. Det var rørende at opleve hvor vilde og glade børnene blev, da jeg begyndte at dele ballon-



er ud. Alle børnene løb hen til mig og omringede mig, og råbte mit navn, fordi de blev så glade over at få balloner og slikkepinde. Alle var mega søde, og heldigvis havde jeg rigeligt med til alle.

Det var vildt at se børnene blive så glade for en enkel ballon og slikkepinde, fordi det ikke er noget de er vant til at få i hverdagen. De lyste alle helt

op af glæde, og de ville alle gerne i kontakt med mig.

Det var så sødt, og noget jeg helt sikkert aldrig glemmer.

I fremtiden vil jeg tænke over at være mere taknemmelig over de små ting, man får i livet.

En anden oplevelse, jeg er meget taknemmelig for at have fået, er da jeg var med overlæge & chef Amadou Bah rundt

på 4 forskellige hospitaler i Gambia. Her viste dr. Bah mig rundt på alle hospitalernes røntgen afdelinger. Det var meget fascinerende at se de forskellige





røntgen afdelinger, og afdelingerne var i stor kontrast til de danske.

Maskinerne var meget gamle og nogen virkede kun halvt. Jeg fik lov til at være med under en CT-scanning af en kvindes hoved. Det var meget lærerigt, og lægerne forklarede mig, hvad der var galt.



Derudover var jeg også med dr. Bah på hans operationsstue. Her var jeg hans assistent og hjalp til ved grå stær operationer. Det var virkelig spændende at opleve, og han forklarede alt hvad han lavede.

Operationsstuerne er også i stor kontrast til de danske. De er meget mangelfulde, der er minimalt med udstyr. Der kan stå op til 3 læger og operere i den samme stue på 3 forskellige patienter.

På et tidspunkt mens vi opererede, gik strømmen på hospitalet. Derfor fik overlægen 3 sygeplejersker til at tage deres telefoner op for at belyse operationsfeltet, så han kunne operere videre.

Imens strømafbrydelsen var der, var der også en lille spæd dreng i narkose tilkoblet maskiner. Heldigvis klarede begge patienter deres operationer uden men.

I foreningens projekt om en grønnere fremtid, fik jeg lov til at plante projektets første malinatræ, som blev opkaldt efter mig. Jeg synes, det er en stor ære, at Sintet skole har valgt at opkalde et træ efter mig og derved skrive mig med ind i skolens historie.



# Referat fra generalforsamlingen i Gambias Venner: Sted: Frivilligcenter Næstved, Farimagsvej 16, 1.sal. 4700 Næstved.

Dato: lørdag den 20 maj 2023. kl.13.00

Dagsorden: Jfr. Vedtægternes § 4:

Mødt var: Inga Bendorff, formand Steen Andersson, kasserer, Jette Sørensen, sponsoransvarlig.

Øvrige: Erling Korsgaard, Pia Rønne, Nauja Bøtker, Inge-Lise Lauritsen, David Jeppesen, John og Bente Møller, Ole og Connie Neyland.

Afbud fra: Ivar Christensen, Ditte Noesgaard.

## 1. Valg af dirigent.

John Møller

## 2. Valg af stemmetællere.

Pia og Inge-Lise

## 3. Beretning fra formanden.



Efter at Momodou af helbredsmæssige grunde er trådt ud af bestyrelsen efter generalforsamlingen den 21. maj 2022, er Ivar tiltrådt i stedet for.

Hjemmesiden: Thomas har fået en computer til 3900 kr., som han arbejder af over 2 år.

CISU har i november bevilliget 40.000kr til en ny dokumentarfilm, "Gambia i krise".

Der venter et stort arbejde med at vise filmen mange steder. Kom gerne

med forslag til steder, vi kan vise den.

Kulturstyrelsen bevilgede den 21. november 2022, 49.898.98kr. til drift for år 2022.

Den 8. december kom der afslag på min ansøgning fra Jyske Bank om 12.000 kr. til en traktor.

Den 9. december 2022 fik vi doneret 25.000 kr.

Giveren ønsker at være anonym.

Den 11. januar 2023 var jeg til et langt møde ved CKU, GLOBUS, i København angående ansøgning om en container til Wassadou i Gambia, fordi vi havde fået afslag på ansøgningen.



Globus stiller meget høje krav om, at vi skal samarbejde med

en uddannelses institution i DK. Jeg havde aftaler med en 8 klasse om temadage i Sønderborg, hvor FN verdensmål 1, 2, 3 og 10 indgår, og med Pixio Studio, der har en ung kvinde, Pernille, i mesterlære som filmproducent. Det var ikke nok, Globus vil have skolerne inddraget, og skolerne skal selv søge penge til projekter ved Globus. Der skal desuden samarbejdes med skoler i Gambia. Når disse ting er opfyldt, kan vi søge, men det er stadig ikke sikkert, at vi får bevilliget en container.

De sætter barren så højt, at en almindelig lille NGO som vores drukner i administration.

Januar 2023 blev der købt en traktor i meget fin stand for 10.000 kr. af de donerede penge og sendt med en container til Gambia, for en pris på



9.500 kr. Traktoren ankom til Banjul havn den 26. april.

Resten af de donerede 25.000 kr.= 5.500 kr. er fordelt således: 5 Microlån á ca. 700 kr. Og de sidste 2000 kr. er der plantet træer og bananplanter for.

Rejsen til Gambia den 1. feb. - 8 marts.

Tilde, som er ny frivillig i foreningen, Jette og jeg ankom til Gambia sent om aftenen. Dagen efter skulle vi lige akklimatiseres.

Vi fik vekslet penge til en dårlig kurs 6.0 Dalasi. Det betød at vi måtte lægge en ny plan angående betalingen af sponsorbørn. Inflationen er vanvittig høj i Gambia.



Jette og jeg begyndte at betale sponsorbørn over de næste dage omkring området i Serrekunde.

Nogle dage efter var vi til møde angående depotet ved minister Demba Sably, ansvarlig for Agriculture, han forsøgte at ringe professor Sidibeh op uden held. Han ringede rundt til de forskellige ansvarlige bla. på kontoret "Land," hvor chefen vil tage affære og evt. få en dommerkendelse på professor Sidibeh. Herpå venter vi stadig svar. Der er rykket igen den 28. april. Vi rykker igen.

Vi var på markedet i Banjul for at købe myggenet. Prisen var lidt af et chok, myggenet var steget til 108 kr. pr styk, trods en lang forhandling, med god hjælp fra lokale, kunne vi ikke få prisen længere ned, så det blev kun til 76 myggenet.

Vi tog til Bwiam hospital, der ligger langt inde i landet.

Derefter tog vi til Sintet og betalte sponsorbørn.

Dagen efter tog vi til Wassadou, indbyggerne var meget glade for at se os, og vi fik en velkomst, der var en dronning værdig. Vi havde møde med byens komité angående traktorprojektet og bagefter skolens komité.

Vi mødtes også med kvinderne sammen med byens komité, hvor vi tilbød 3 kvinder et microlån á 700 danske kr.= 5000 Dalasi. Kvinderne holdt et kort møde og ville i stedet for gerne have ét stort samlet lån på 15.000 Dalasi til et have projekt.

Vi gav i alt 5 microlån og håber, det bærer frugt. Pengene er, som tidligere nævnt, taget fra vores donation.

Vi fortsatte til Farrafenni, hvor vi overnattede, der var utroligt varmt 41 grader, - vi fandt heldigvis et hotel med A C.

Turen gik meget tidligt næste morgen til Sami Madina, hvor vi har 2 børn, som vi betalte. Skoleinspektøren var venlig og sagde, at det ikke gav mening at betale børnene, da de fik alt gratis. Det koster meget ekstra at køre derud, så vi blev enige om på bestyrelsesmødet den 15. april at stoppe med at sponsorerer børnene, da børnene ikke har en sponsor, men bliver betalt med foreningens penge.

Vores filmfolk ankom den 21. februar. Deres kufferter kom 2 dage efter, lidt træls men de havde lidt optageudstyr i håndbagagen, så vi kunne komme i gang med nogle interviews.

Da filmfolkene havde modtaget resten af deres udstyr, vendte vi tilbage til Sintet, hvor vi plantede træer og bananplanter. Vi kaldte det vores nye Grønne projekt, betalt af resten fra de donerede 25.000 kr. Jeg håber, vi kan plante 100 træer i Wassadou næste år.

Vi overnattede i Sintet, en speciel og uforglemmelig oplevelse.



Dagen efter tog vi til Wassadou for at filme i landsbyen. Vi blev modtaget i Wassadou af hele befolkningen, det var så overvældende, man skulle tro det var et statsbesøg.

Vi var rundt og se byen, også en lille del af landsbyen, der hedder Ahadulie, med de absolut fattigste landbrugs og hestefolk. Her har man ikke kultur for at sende børnene i skole, og slet ikke pigerne, men det har vi fået dem overtalt til nu.

Så det er de børn, især pigerne, der er vores målgruppe til nye sponsorer. De spurgte efter en kørestol til den handicappede dame og nogle cykler til de største børn, der går i skole i Kalagi, 5-6 km væk. Efter at vi kom hjem, har vi skaffet 2 cykler og 2 kørestole, som allerede er på vej derned med en container.

Nogle dage efter vendte vi tilbage til Bwiam hospital for at filme forholdene, som er dårlige, foreningen har valgt at støtte Bwiam hospital i fremtiden, hvis vi kan skaffe udstyr. Tilbage i byen Serrekunda betalte vi vandregningen på depotet, 250 kr. og ejendomsskat/jordskat 267 kr.

Filmfolkene, Lasse Ilskov og Pernille Kovaltsenko, var meget flittige, de filmede fra tidlig morgen til sent på dagen. Det var spændende at arbejde sammen med dem, og det var en kæmpe opgave, vi skulle løse, men jeg synes, at resultatet er blevet godt.

24. marts søgte Ivar Blue Water om en container eller hjælp til forsendelse, det blev desværre et afslag.

Vi har været ude med vores bod flere gange, sidst i Broens indkøbscenter den 8. april. Det blev til 2160 kr. (de 500 kr. var donation til sponsor-kontoen.)

22 april deltog Jette og jeg ved Cisu's generalforsamling i Odense, hvor vi viste vores nye film, som blev godt modtaget. Filmproducent Lasse Ilskov var også forbi. Da filmen først var færdig kl. 7 om morgenen, samme dag.





## **Fremlægelse af det reviderede regnskab.**

Regnskabet blev gennemgået og godkendt

## **Fastsættelse af næste års medlemskontingent.**

Uændret: 100 kr. for enkeltpersoner, 300 kr. for firmaer.

## **Behandling af indkomne forslag.**

Ingen indkomne forslag.

## **Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

Ivar Christensen blev genvalgt.

Ditte blev genvalgt. (Har siden valgt at stoppe i utide.)

Erling Korsgaard Nielsen blev valgt

Pia Rønne Rasmussen blev valgt

Nauja With Bødker blev valgt.

## **Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen.**

Steen Andersson blev 1. suppleant.

David Jeppesen blev 2. suppleant.

## **Valg af ekstern revisor.**

Den samme. Det blev besluttet, at lade årsregnskabet gennemgå efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang) fra næste år. Foreningen vurderes til at opfylde betingelserne som virksomhed i regnskabsklasse B.

## **Eventuel.**

Der blev snakket om løst og fast.

Mødet slutter kl. 14.30.

Referent

Inga.

Efter generalforsamlingen har Jette Sørensen valgt at stoppe i utide.

## På tur med filmholdet

### Se "Gambia i krise" på [www.gambias-venner.dk](http://www.gambias-venner.dk)

Af Inga Bendorff.

Vi har søgt penge ved Cisu (Civilsamfund i udvikling) og fået bevilliget 40.000 kr. til at lave en dokumentarfilm om Gambia. Landet er sat tilbage i udvikling pga. pandemien, den lange nedlukning, store vejrmæssige klimaforandringer og påvirkning af krigen i Ukraine.



Lasse og Pernille fra Pixio Studio interviewer nogle store pigeelever om problemet med at blive gift alt for tidligt. Oftest sker dette pga. fattigdom.

Pigerne fortalte at det var et stort problem, som de havde tæt inde på livet. Det berørte dem meget.

Præcis dette vil vi prøve at forebygge, med uddannelse.

Næste dag, meget tidlig, gik turen mod landsbyen Sintet.



Vi var et smut forbi Sintets sundhedscenter for at hilse på. Det lignede sig selv og ser ud til at fungerer godt.

Vi mødtes med skoleinspektøren som aftalt, da vi gerne ville plante træer i Sintet som et led i at mindske CO2.

Vores nye unge frivillige i foreningen, Pernille og Tilde plantede de første to træer, malina og mango. Træerne vokser begge hurtigt og bliver meget store og deres levetid er på over 100 år. Malina træet bliver brugt til stillads i byggeindustrien og til møbler, da det er meget hårdt træ. Træerne får en stor trækrone og giver god skygge for bl.a. børnene når de leger.





Vi plantede også bananplanter, så børnene på skolen får en ny mulighed for at spise mango og bananer. Resten bliver solgt på markedet. Skoleinspektøren insisterede på, at det første træ blev opkaldt efter Tilde og skrevet ind i skolens historie. Pernille plantede en bananplante og fik ligeledes sit navn på planten og i skolens historie. Foreningen planlægger at plante 100 træer til næste år i landsbyen Wassadou.

Derefter var vi rundt for at se hvad klimaforandringerne og den værste regntid i 30 år havde gjort ved omgivelserne. Nogle steder lignede det billeder fra istiden med

dybe kratere, hvor det var umuligt at komme frem undtagen til fods.

Tæt på skolen og ved IT Centret havde jorden været undermineret af vand, så der var et hul på 3 m<sup>3</sup>. Huse i landsbyen, der var bygget af mudderblokke, var gået i opløsning og faldet fra hinanden. Mange af deres dyr var også druknet.



Vi skulle overnatte i landsbyen i 40 graders varme. Vi måtte derfor have en pause i skyggen. Om aftenen var vi rundt for at mærke

den specielle stemning der er når det blev mørkt, meget stille og hyggelig med totalt afstressede børn, der løb rundt og legede til kl. 22-23. Alle mødte os med et smil. Sammen med børnene lavede vi popcorn, delte slikpinde ud, og pustede balloner op. De elskede det. En meget dejlig og uforglemmelig aften.



Næste morgen vågnede jeg ved at de store piger i huset, gjorde hele huset rent inden de gik i skole kl. 8. Det var vist aldrig sket i Danmark. De fik en slags vælling til mor-



genmad inden de forlod hjemmet.

Vi gik i gang med at filme byen Sintet med dronen. Det giver et helt andet indtryk og det var både en sjov og en fantastisk oplevelse.

Så var det tid til at køre videre til Wassadou. Der blev vi modtaget af hele byen med sang og dans, et imponerende syn. Jeg følte mig helt "kongelig". Vi besøgte deres sundhedsklinik sammen med byens komite. Den har stået ufærdigt i 5 år. Der manglede ikke så meget, for at det kunne blive godt. Der var fine klinker på gulvet, men der manglede



indvendige døre og skodder for vinduerne.

Toiletter manglede der også, og selvfølgelig inventar.

Vi gik hen på skolen hvor alle børnene stod klar og sang for os. En lille pige læste et rørende digt. Alle børn flokkedes om os, og alle ville holdes i hånden, så der næsten var kamp om hænderne, men de fik en finger hver til at holde i.

Også her var vi rundt i byen for at se de voldsomme skader efter regntiden. Også i Wassadou var Indbyggerne meget berørte over ødelæggelserne, flere huse var faldet sammen. De bygger af mudder blokke, da de ikke har råd til cement. Mudder blokkene kan kun klare en vis mængde vand før de kollapser. I Wassadou var der dog ingen, der havde mistet livet i de huse der var styrtet sammen. Men det forekom andre steder i landet.

Derefter gik vi til kvindernes køkkenhaver. Vi havde jo givet 3 kvinder et microlån, som de lavede et fælles haveprojekt for.

Vi lavede interview med formanden for kvinderne Nyappa om microlånet og med Giddom fra byens komite angående myggenet projektet.



Byens målgruppe til myggenet, de gravide og dem med børn under 2 år, modtog sidste år for første gang, 117 myggenet, og der var allerede et markant fald i malariatilfældene. En oplysning der gjorde mig meget glad.

De modtog 38 myggenet i år, da prisen på myggenet er blevet dobbelt så dyr.

Der var nu stegende hedt i landsbyen, ca. 40 grader, så vi måtte tage en pause med kold vand på kroppen og noget vand indenbords. Efter vi var blevet kølet af fortsatte vi til en anden og endnu fattigere del af Wassadou, der hedder Ahadulie. De havde ventet hele dagen på at vi kom, og her blev vi igen også modtaget med sang og dans. Denne del var nogle af de fattigste i området. De lever kun af landbrug og hesteavl. Der er ingen med uddannelse og deres børn går ikke skole, men med vores indsats er de begyndt at få pigerne i skole.



Vi kunne også godt tænke os i fremtiden at starte et haveprojekt i Ahadulie.



Det var blevet aften og vi kørte retur til hotellet med overophedede passagerer.

Dagen efter skulle vi besøge Bwiam hospital. Men at skaffe benzin i Gambia er ikke så ligetil. Vores chauffør havde været på 3 tankstationer for at få noget. Gambia importerer næsten alt hvad de skal bruge og med krigen i Ukraine, er der mangel på alt, hylderne i supermarkederne er halv tomme og priserne stiger hele tiden.

Det lykkedes at få brændstof og pga. varmen startede vi meget tidligt hjemmefra på vores 2 timers køretur.

Vi blev modtaget af sygehusets administrerende overlæge Kebba, en spændende mand med gode visioner. Han havde kun været ansat i 6 måneder, men var allerede nået langt i at søge fonde til forbedringer af hospitalet.

Han fortalte, hvordan de små sundhedscentre i landsbyerne, på hans opfordring, var begyndt at tage blod/urinprøver og sende prøven med et bud ind til hospitalet. Hospitalet sendte så svaret via telefon tilbage.

På denne måde kunne de hurtig stille en diagnose til en behandling eller hospitalsindlæggelse, hvis dette var nødvendigt.

Hospitalet kunne også sende en jordemoder afsted, hvis der var komplikationer under en fødsel, så den fødende ikke skulle køre med æselkærre mange km ind til hospitalet.

Det er jo at centraliserer ekspertisen. Vi lavede mange filmoptagelser, hvor dronen også kom i brug. En alt for ung afdød hentes fra hospitalet.

Se filmen.

[www.gamias-venner.dk](http://www.gamias-venner.dk)





## Bestyrelsens sammensætning

### Formand:

Inga Bendorff  
Fredensgade 13A  
6705 Esbjerg Ø  
Tlf. 22 29 25 31  
Mail: inganb@gmail.com

### Kasserer

Erling Korsgaard Nielsen  
Auningvej 116  
8961 Allingåbro  
Korsgaard55@gmail.com

### Sekretær

Pia Rønne Rasmussen  
Auningvej 116  
8961 Allingåbro  
Pia.ronne@hotmail.com

### Sponsoransvarlig

Nauja With Bødker  
Mølleparkvej 30B, 1. sal  
6715 Esbjerg N  
nauja.with@gmail.com

### Medlem

Ivar Christensen  
Smedegade 29 3. sal  
6700 Esbjerg

### 1. Suppleant

Steen Andersson  
Rechbergweg 2/2 71083  
Herrenberg Tyskland

### 2. Suppleant

David Jeppesen  
Rævehøjvej 36  
2800 Kongens Lyngby.

### Kontakt Personer

Bente og John Møller  
Solbakkevej 71, 4700 Næstved  
Tlf. 20 71 65 38

### Adresse ændring.

Husk at meddele kassereren hvis du skifter mail eller adresse.

### Ekstern Revisor

K.T. Revision, Vejle ApS

### Artikler til næste medlemsnyt

Indlevering til næste nummer sker til Inga Bendorff, e-mail inganb@gmail.com. Sidste frist 1. maj 2024

### Bliv Annoncør I medlemsnyt

En ½ side koster 500 kr.  
En hel side koster 1000 kr.  
Bagsiden kan forhandles.

Henvendelse ved inganb@gmail.com, inden 1. maj 2024

Siderne er I farver.



# Bliv sponsor for et barn

**For 500 kr. om året (1,36 kr. om dagen) kan du forandre et barns liv, ved at blive sponsor.**

Gambia er et af de fattigste lande i verden, og det mindste land i Afrika - måske netop derfor er det overset.

Mange børn går ikke i skole grundet fattigdom. Pigerne bliver ofte gift alt for tidligt af same grund. Det vil Gambias Venner gerne forebygge, da vi mener at børnene er landets råstof.

Her kan du hjælpe med at gøre en forskel.

**Barnet får for dine penge** skolematerialer, en skoleuniform, bøger og eksamen, samt et daglig måltid mad, mens de er i skole.

**Du får** mulighed for at hilse på dit sponsorbarn, hvis du kommer til Gambia.

Fra 1. til 6. klasse koster det 500 kr. om året.

Fra 7. til 9. klasse koster det 600 kr. om året.

Fra 10. til 12. klasse koster det 800 kr. om året.

Gambias Venner er en lille NGO-organisation der siden 1975 har hjulpet børn til skolegang, igennem danske sponsorer.

Det er desværre nødvendigt at vi rejser til Gambia en gang om året for at betale skolepengene, da vi har dårlige erfaringer med at sende pengene derned. Ved den lejlighed får vi barnets karakterer for året der er gået, og et takkebrev eller en tegning. Vi tager et billede af barnet og sender det hele til dig, så du løbende informeres om, hvordan barnet klarer sig.

**Har du lyst til at blive sponsor eller gerne vil vide mere?**

Så kan du henvende dig til:

Sponsoransvarlig: Nauja With Bødker. tlf. 42464874

Formand: Inga Bendorff, tlf. 22392531